

Kostbaar is in 's Heren oog de dood der rechtvaardigen.
(Brev. off.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria VAN WYMEERSCH

Weduwe van Amatus VAN WASSENHOVE
Geboren te Nederbrakel de 9 September 1860 en
er godvruchtig overleden de 26 December 1953.

Voorzien van de H.H. Sacr. der Stervenden.
Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, van
de H. Barbara en van de Derde Orde.

Godvrezend, zachtmoedig en eenvoudig sleet
zij een verdienstelijk leven. De hoge ouderdom
was voor haar een ware welverdiende erekroon,
gesmeed door een leven van velerlei verdien-
sten bij God en bij de mensen.

Altijd minzaam en vriendelijk jegens iedereen,
altijd bereid zalvende balsem te reiken aan wie
lijden mocht, zal haar gedachtenis in zegening
blijven.

Heer ik heb steeds in Uw tegenwoordigheid ge-
leefd : Gij hebt mij bij de hand genomen en vol-
gens Uw H. Wil geleid. Wat heb ik op aarde an-
ders gewild dan U. Wees mij dan genadig en
goedertieren Heer. (Ps. 49, 8)

Duurbare kinderen, vaart allen wel tot we el-
kander mogen weerzien in de Hemel, aan de voe-
ten van Jezus en Maria. Daarom blijft braaf,
deugdzaam en kristelijk, gehecht aan God, zijn
Priesters en zijn H. Kerk. Blijft in eendracht en
liefde verenigd. Bidt verders veel voor mij, als-
ook voor vader zaliger opdat wij beiden de kroon
des levens ontvangen welke God beloofd heeft
aan hen die Hem beminnen. Ik dank U voor al de
gegenheid en goede zorgen die gij mij zo
edelmoedig hebt betoond. Dat God het U lone.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. a.u.b.



Zeer getroffen door Uw blij-
ken van diep christelijk mede-
voelen bieden U hiervoor hun
welgemeende dank ;

De familiën VAN WYMEERSCH,
en VAN WASSENHOVE ;