

Wie leeft en gelooft in mij, zal niet sterven
voor eeuwig.



In de vrede van de Heer moge rusten

MEVROUW

Maria VAN WIJMEERSCH

weduwe van de heer

Remi DE CUBBER

geboren te Nederbrakel op 8 september 1889 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 7 april
1968, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van alle
godvruchtige genootschappen.

Wij danken God omdat Hij ons moeder zo
lang bij ons heeft gelaten. Samen met ons va-
der heeft zij voor ons gezorgd, ons opgevoed
in haar eigen sterk geloof, in trouwe dienst
aan de H. Kerk, in taaië werkzaamheid en goed-
heid onder elkaar. Zolang zij het kon was zij
voor ons de bezorgde moeder, geduldig en goed.

Met liefde hebben wij haar mogen bijstaan
in haar lijden gedurende haar laatste levens-
maanden, waarin zij voor ons nog een voorbeeld
was van moed en overgave aan Gods Heilige
Wil.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bidt voor
mij. Leeft gelukkig in liefde onder elkaar en
in vrede met God.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER,
VAN DAELE, DE CUBBER en DE TAND,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.