

Ik heb druk en weedom gevonden en in mijn lijden
aanriep ik den Naam des Heeren!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

MARIA - JOSÉ VAN WYMEERSCH

dochter van

Mr Philemon & Mw Maria MAES

geboren te Elst den 19 Juli 1924

en aldaar godvruchtig overleden den 8 September 1947.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
en den Pauselijken zegen.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van den
E.-K., de Confrerie van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Maanden reeds verknaagde eene ziekte haar gestel, alle mogelijke pogingen werden gedaan om dit nog jong leven te redden, de moed ontviel haar niet; immer in weerwil van haar lijden toonde zij zich altijd opgeruimd en onderworpen aan Gods wil, vond zij troost en zegen in hare beproevingen want zij was een oprecht godvruchtig kind, aangenaam aan God en Maria, daarom heeft de Heer haar uit het midden der ongerechtigheden en der booze wereld weggenomen en als waar kind van Maria is zij den schoonen feestdag van Maria's geboorte gaan vieren bij haar hemelsche moeder.

Beminde ouders, zusters en bloedverwanten, hebt innig dank voor al de zorgen en genegenheid waarmee gij mij in mijne langdurige en droeve ziekte hebt omringd, gij bijzonderlijk, duurzame tante Zoë die van in mijn kinderjaren met immer groeiende iever en bezorgdheid met mijn duurzame ouders hebt medegewerkt om in mijne jonge ziel de vaste en onvergankelijke grondslagen te leggen van mijn diep geloof, mijn liefde tot de Eucharistie en O. L. Vrouw, hebt dank.

Eeuwig zal ik in den hemel U blijven beminnen en mijn dankbaarheid betuigen door God te bidden U ook eens in genade te mogen ontvangen en U bevrijden van zulke kruisen die mij zoo diep te nederdrukten.

Gedenkt U mijner in uwe gebeden, gij bijzonderlijk, beminde tante die den Heer zijt toegewijd, vergeet mij niet in uwe gebeden en offeranden.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Philemon VAN
WYMEERSCH-MAES;

Mejuffer Gabrielle VAN WYMEERSCH;
Mejuffer Zoë VAN WYMEERSCH;

De Familiën VAN WYMEERSCH en
MAES,

bedanken voor uw gebeden en de bliken
van deelneming in hun rouw, betoond bij
het overlijden van Mejuffer

Maria-José VAN WYMEERSCH.

Uit J. Van Hoever, Elst.