

De bekroning van de levensreis in de voetstappen van de Heer Jezus, is de vreugde van de thuiskomst bij de Vader.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Maria - Georgina VAN WIJMEERSCH**

weduwe van de Heer  
**Achille DE NOOZE,**

geboren te Parike op 27 juni 1905 en  
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel  
op 15 september 1975,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Deze overleden vrouw was een van die mensen die onopvallend door het leven is gegaan. Sterk van aard als zij was heeft zij zich onvermoeibaar ingezet voor haar gezin. Niets was haar te veel als zij maar mensen kon gelukkig maken.

Maar ook voor haar kwam - vroeger dan verwacht - de herfst van het leven. Tijdelijk opgeknapt van de ziekte zag zij kwijnend voor zich het einde naderen. Het was voor haar de heilzame voorbereiding op de grote ontmoeting met de Heer. Met moed en kristelijke onderworpenheid heeft zij onbeholpenheid en lijden verdragen. Haar wacht nu ook de verheerlijking.

Op het feest van O. L. Vrouw van Smarten schonk zij haar leven aan God terug. Moge Maria haar als een goede moeder begeleiden.

Duurbare kinderen, uw bezorgdheid voor mij gedurende mijn laatste levensdagen hebben mij getroost en opgebeurd. Bidt nu met al onze geliefden voor mij. Zo blijven wij in gedachte met elkaar verenigd tot het blijde weerzien voor altijd.

De families VAN WIJMEERSCH, DE NOOZE,  
DE NOOZE, VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

**Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek**