



IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ

Mevrouw

**Maria, Marguerite VAN WIJMEERSCH**

echtgenote van de Heer

**Vital, Cyriel ROELANDT**

geboren te Nederbrakel op 20 februari 1899 en godvuchtig overleden in de kliniek St. Franciscus te Brakel (Opbrakel) op 4 maart 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

„Gedenk mens dat gij stof zijt, en tot het stof der aarde wederkeert”. Met deze woorden hebben we de heilige vastentijd in gezet, terwijl een assekruijsje op ons voorhoofd werd getekend, om ons de vergankelijkheid van dit leven te doen inzien en onze aandacht te vragen voor dat waarvoor we geschapen zijn, namelijk het hemelse eeuwige geluk.

Door het overlijden van Marguerite worden we nogmaals geconfronteerd met de dood. Op 85-jarige leeftijd werd haar leven hier op aarde afgesloten en kwam de scheiding voor deze echtgenoten die zo van elkaar hielden en samen gewerkt en gezorgd hebben.

Steeds heeft ze naar bestvermogen geleefd naar haar christelijk geloof. In het gebed heeft ze de steun gevonden in de moeilijke dagen die er geweest zijn in haar lang aards bestaan.

Scheiden doet altijd pijn, hier zeker aan haar kinderen en in 't bijzonder aan haar echtgenoot die haar hulp nu meer dan ooit nodig had.

In het vooruitzicht dat we haar zullen terug zien bidden we ondertussen tot de Heer dat Hij haar opneme in de hemel waar ze voor ons zal bidden en ons zal opwachten voor de eeuwigdurende hereniging.

Vital, Cyriel ROELANDT ;

Roger VAN DER MEULEN-Annie ROELANDT ;

Danny VAN DER MEULEN,  
Stefan VAN DER MEULEN ;

De families VAN WIJMEERSCH, ROELANDT,  
VAN DORPE, D'HAEYER ;

danken u voor de blijken van deelneming  
hen betoond in hun rouw.