



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Marie
VAN WYMEERSCH

weduwe van De Heer
Ernest DE BACKER

Zij werd geboren te Nederbrakel
op 20 januari 1903 en is vredig ingeslapen
in het rusthuis "St.-Ursmarus" te Zegelsem,
op 26 augustus 1996.

*De namis zal opgedragen worden te Zegelsem
op zondag 22 september 1996 om 9.30 uur.*

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven,
mijn God op U heb ik mijn vertrouwen
gesteld. De Heer zal mij vergelden volgens
mijn gerechtigheid. Hij zal mij belonen
volgens de reinheid mijner handen, want ik
heb zijn wegen bewandeld en ik ben de Heer
niet ontrouw geweest.

Beminde kinderen, ik dank U voor de
genegenheid en de hulp die ik van U heb
ontvangen.

Familieleden en vrienden, vaarwel en
vergeet mij niet in uw gebeden.

De families VAN WYMEERSCH, DE CROC
en DE BACKER, DE PESSEMIER danken
voor het blijken van innige deelneming in
hun rouw en gebeden.