

*Wij hebben hier geen blijvende woonplaats,
Ons vaderland is in de hemel.*



Dankbaar aandenken aan :

MEVROUW
Marie VAN WYMEERSCH

Zij was de echtgenote van Gedeon JANSSENS.

Geboren te Michelbeke op 19 juni 1897 en
overleden in het Bijloke ziekenhuis te Gent
op 14 augustus 1993, voorzien van de
Heilige sacramenten der zieken.

Onze goede moeder heeft een heel hoge
ouderdom mogen bereiken. En toch is zij nog vrij
onverwacht uit dit leven weggegaan. Alhoewel
haar gezondheid reeds lange tijd te wensen overliet
kon zij tot voor een paar jaren "thuis" blijven
wonen, vooral dankzij de liefdevolle zorgen van
haar kinderen. Ook in het rustoord werd zij niet
alleen achtergelaten, integendeel, de veelvuldige
bezoeken lieten haar toe goed contact te houden
met wat er in de familie en in de grote wereld
gebeurde.

Want haar geest bleef levendig en vol interesse
voor wat er met haar geliefden gebeurde.

Zij had het geluk gehad lange tijd in het
rustige Michelbeke te mogen wonen, waar zij
door haar winkel-houden, met heel veel mensen
een goede relatie kon opbouwen.
Zij was ook een diepgelovig mens. Daarin vond zij
de sterkte en de kracht om doorheen alle
gebeurtenissen heen te komen. Twee
wereldoorlogen meemaken en in die
omstandigheden een mooi gezin opbouwen is
zeker een grote opgave geweest, die ze samen
met haar echtgenoot tot een goed einde heeft
gebracht. Vol dankbaarheid kunnen wij dan
terugblikken op een rijkgevuuld leven van toewijding
en genegenheid. Vol dankbaarheid ook, ondanks
ons verdriet bij haar afsterven, willen wij de Heer
dan ook vragen onze goede moeder op te nemen
in zijn eeuwige vreugde.

Heer onze God :

Gij geeft aan ieder mens het leven en Gij neemt
het terug op de door U bepaalde tijd. Wij danken
U om het rijkgevuilde leven van onze dierbare
overledene. Wij vragen U : Neem haar nu op bij
U en Uw vrede en geef ons de kracht en de moed
ons leven zodanig in te richten dat ook wij eens
samen met haar het eeuwig geluk te beleven.

De families Van Wymeersch - Janssens - De
Smet en Machtelincx danken U voor uw medeleven
en gebed.

Begr. Raoul bvba, Brakel - 055/42.24.99
Drukk. Hans MAGINET, Zottegem - 09/360.74.96