

Heer Jezus, geef uw trouwe dienares de eeuwige rust.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE, LOUISE VAN WIJMEERSCH**

echtgenote van Mijnheer

Alfred De Ridder

geboren te Zegelsem, de 3 mei 1896 en overleden te  
Strippen, de 24 januari 1956.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Ons leven en ons sterven zijn in Gods handen. Hij beschikt erover volgens Zijn wijsheid en Zijn barmhartigheid.

De duurzame overledene was een eerbare vrouw, gevormd in de school van het eenvoudig-stille en diep christelijk huiselijk leven, waarvan zij al de plichten nauwkeurig volbracht. De eer van de wereld heeft zij nooit gezocht, maar wel God. In den eenvoud van haar vroom gemoed en goed doen aan den naaste was haar grote betrachting.

Zoals het zo dikwijls gaat heeft ook in haar leven het lijden en de beproeving een grote plaats ingenomen. Zij heeft dit nederig aanvaard, betrouwend op God bij wie zij sterkte en barmhartigheid wist te vinden.

In de stilte van de avond is O. L. Heer plots en onverwacht komen aankloppen. Hij was voor haar geen onbekende.

Zacht en rustig is zij ten hemel gegaan.

Bemlende echtgenoot, duurzame kinderen, vaartwel. Ik verlaat dit aardse tranendal voor een eeuwig beter leven. Ik dank U voor uw genegenheid en uw liefdevolle bezorgdheid. Moge de Gever van alle goed het U vergelden.

Familie en Vrienden, bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Mijnheer Alfred DE RIDDER.

Mijnheer Roger DE RIDDER.

Mejuffter José DE RIDDER.

De familieën VAN WIJMEERSCH, DE RIDDER, DE CUBBER en  
DE LOOR.

**B E D A N K E N**

voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe rouw die hen heeft getroffen