

De Dood der rechtvaardigen is kostbaar in Gods ogen.

Ps. CXV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Rachel Van Wijmeersch

Weduwe van Heer

RICHARD DEGAND.

geboren te Delftinge, den 15 November 1877, en
godvruchtig overleden te Overboelare, den 29 Januari
1952, versterkt door de H.H.Sakramenten der sterven-
den en den Pauselijken Zegen.

Wie den Heer vreest, zal op zijn sterfbed troost
vinden ; hij zal gezegend worden in het uur zijner dood.

De vrede der Ziel in het uur der dood, is menig-
maal het begin der beloning van den rechtvaardige.

De zoetste troost van een Ouder op het sterfbed is
de getuigenis dat hij zijn kinderen ingeplant heeft
vaste grondregels om in de vrees des Heren te leven.

(H. Franc. v. Sales)

Wie zal de beloning kunnen meten van een god-
vruchtige moeder die een groot getal kinderen heeft
groot gebracht ? Wat waren onze Ouders diep gelovi-
ge mensen in een tijd waar hard moest worden gewerkt
om een talrijke kroost voor den Heer te winnen. Wat
zal ze nu gelukkig zijn, te mogen delen in de eeuwige
aanschouwing Gods om al de lasten die zij op haar
genomen had, bij het groot brengen van de kinderen
die Hij haar schonk ! Kinderen vergeten hun Moeder
nooit, want ze blijft immer als een bewaarengel bij wel

en wee in het leven !

Beminde kinderen en kleinkinderen ! ik verlaat u :
graag had ik bij u nog enigen tijd willen doorbrengen ;
doch de Heer heeft het anders geschikt en bevolen :
Zijn H. Naam zij gebenedijd ! Bidt voor uw goede
ouders.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne.

300 d.afl.



De families Van Wymeersch ;

Degand ;

Walraet ;

Vercleyen ;

Pevenage ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.

Drukk. Rob. Pieraert Geraardsbergen