

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de Ziel

van

Marie-Theresia VAN WYMEERSCH

echtgenote van

EUGEN DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel, de 24 Januari 1901, en er
godvruchtig overleden de 6 Oktober 1948,
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Kwellingen en pijnen heb ik gevonden; ik heb de
Heer met geduldigheid afgewacht, tot Hij de offeran-
de van mijn leven heeft aanvaard.

Dit smartelijk en toch onverwacht afsterven leert
ons weerom dat niemand aan de dood kan weer-
staan; jong en oud, rijk en arm, allen bezwijken
onder zijn slagen. Steunt dan ook niet op uw jeug-
dige jaren noch op uw lichaamskrachten want niet
veel is er nodig om alles te doen ineenstorten en de
mens te brengen tot zijn graf.

De duurzame overledene is in ons midden voor-
bijgegaan moedig en vol zelfopoffering en goed voor
iedereen. Al te vroeg verliezen wij in haar een lief-
devolle echtgenote, een toegewijde moeder, een ver-
kleefde dochter en zuster.

Duurbare echtgenoot, pijnlijk valt u deze al te vroe-
ge scheiding. Geliefde kinderen, vader, broers en
zusters, de dood scheidt ons, maar breekt toch niet
de banden onzer liefde. In het gebed vooral zult gij
weldoende troost en ik overvloedige latenis vinden.
Volhardt in de vrees des Heeren en blijft elkander
oprecht beminnen.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

De 4 akten

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

Mijnheer Eugène DE PESSEMIER-VAN WYMEERSCH
kinderen en kleinkinderen:
De Familiën VAN WYMEERSCH en DE PESSEMIER;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hun komt te treffen.