



HEDEN IS VAN ONS HEENGEGAAN
NAAR HAAR VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

MEVROUW
Marie, José WIJMEERSCH

weduwe van Mijnheer
Gustaaf DE PESSEMIER.

Geboren te Geraardsbergen
op 10 maart 1931 en overleden
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 27 maart 1994.

~

Haar kinderen en kleinkinderen,

de families WIJMEERSCH, DE PESSEMIER,
MATTHIJS en DE LAUW,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Psalm 23.

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van
diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen
mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Geraardsbergen, 2 april 1994

Begr. Gebr. Langendries, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 80 45.
Druk. Langendries Chris, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 72 04.