

De godvrucht tot Maria is een troost gedurende ons leven en onze hoop in het stervensuur.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Sidonie Van Wijmeersch

weduwe van Mijnheer

Petrus-Gustaaf HUBO

geboren te Zegelsem, de 19 Februari 1870 en overleden te Oprakel, de 25 October 1952.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Een goed mens ging heen. Als moeder was ze steeds bezorgd om haar kinderen een christelijke opvoeding te geven, en nu nog was haar grootste bekommernis: het welzijn van haar kinderen. Voor iedereen die haar kende was ze een brave en godvruchtige vrouw.

Werkelijk het was zo aandoenlijk haar zo eenvoudig weg te horen zeggen: « Ik lees alle dagen ik weet niet hoeveel paternosters, werken kan ik toch niet meer en zo maak ik mijnen hemel klaar en bid ik voor het welzijn van mijn kinderen. »

God had haar bedeeld met de rijke gaven zijner goedheid en die heeft zij aan hen die haar omringden en kenden overvloedig uitgedeeld.

Haar hele levensprogramma was dit: goed doen, werken en bidden.

Zulk schoon leven staat in voor een schone beloning.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel, gij waart mijn trots en gaarne schonk ik met moederlijke liefde de opoffering van alles wat ik vermoecht voor uw welzijn. Ik dank U voor uw genegenheid. Ik was steeds bekommerd om uw christelijke opvoeding, blijft eensgezind en bidt veel voor mij.

En gij allen die mij kende, vergeet mij niet in uw gebeden en gij vooral mijn nichtje, die gans uw leven aan de Heer gaf, bid voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De Familiën HUBO en VAN WYMEERSCH.

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.