

Dat zij ruste in vrede !



TOT VROOM AANDENKEN VAN

JUFFROUW

**Mariette, Denise  
VAN WIJMEERSCH**

dochter van wijlen

**Remi en Maria-Verda LOTERMAN,**

geboren te Elst op 23 juli 1933 en overleden  
te Zottegem-Velzeke op 14 december 1976,  
bediend met het H. Oliesel «in extremis».

Niettegenstaande de vele maanden, ja ja-  
ren toewijding is de dood onverwacht geko-  
men.

Wanneer we hem het minst vrezen, is hij  
ons het dichtst nabij, hij komt als een dief  
in de nacht. Gelukkig de mens die het in  
zijn leven zo aanstelt, zoals hij in zijn dood  
wenst bevonden te worden.

Weerom brengt dit sterven ons tot bezin-  
ning en doet ons nadenken : « mens, wan-  
neer slaat voor u dit uur »?

Wanneer alles ons goed gaat, vergeten we  
toch zo licht dat we kinderen van God zijn,  
pelgrims op weg naar het lang verwachte  
Vaderhuis.

Bemide familieleden en vrienden, het schei-

den komt nu zo plots, buigen wij het hoofd  
voor Gods raadsbesluiten. Ik dank u allen  
voor de vele zorgen en liefdebewijzen, die  
voor mij een grote troost en steun waren.

Blijft in liefde met elkander verbonden en  
vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN WIJMEERSCH, LOTERMAN,  
COUTON, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel