



In gebed zijn we verenigd rond het dode lichaam van

MEVROUW

Martha, Maria

VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer Albert FOUQUET,

geboren te Rozebeke op 29 mei 1921 en godvruchtig overleden te Zottegem in het St.-Elisabethziekenhuis op 27 februari 1982. Gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de KVLV en van de Bond der Gepensioneerden.

« Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ».

Deze troostende woorden van de Heer Jezus kunnen in deze dagen van grote rouw en verdriet hulp en troost bieden. We zijn immers niet gekomen om te blijven, ons leven is slechts een pelgrimstocht op weg naar het Eeuwig Leven.

Wie had ooit durven vermoeden dat zo vlug na de vroege dood van vader nu ook moeder ons zou verlaten, op zo'n jonge leeftijd.

Martha was een brave, zachte en diep-kristelijke vrouw. Stipt en trouw heeft zij

haar kristelijke plichten vervuld. Zonder op te vallen is zij door het leven gegaan, maar was daardoor een voorbeeld voor allen die haar kenden en niet in het minst voor haar kinderen en familie. Voor alles was zij een lieve echtgenote en een goede moeder. Zorgen en werken voor het welzijn en het geluk van haar gezin was haar grote levenstaak.

Onverwachts en vrij plots werd zij getroffen door een fatale en ondermijnende ziekte. Stil en gelaten heeft ze haar lijden en kruis gedragen, steeds hopen dat het eenmaal nog eens beter zou worden. Doch het heeft niet mogen zijn.

Schoon en diepkristelijk heeft zij van ons afscheid genomen. Met pijn in het hart nemen wij van haar afscheid. We geloven haar met vader terug te mogen ontmoeten in het hemels Vaderhuis.

Rust zacht goede moeder en dank U voor al wat gij voor ons hebt gedaan en betekend.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De families :

VAN WIJMEERSCH, FOUQUET,
DIERAERT, DE CUBBER,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel