

O kruis, in uw schaduw zal ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Victorine SPITAELS

geboren te Nederbrakel

op 22 november 1891 en godvruchtig overleden
te Geraardsbergen op 28 maart 1967
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de pauseijke Zegen.

Opgeeste van de oorlog 1914-18

Na een langdurige ziekte die hem totaal verlamde is Vader naar de hemel gegaan.

Jaren heeft hij zwijgend gewacht naar het sein dat God hem zou geven. De broosheid en de nietigheid van dit leven had hij genoeg begrepen om te verlangen naar de komst van de Heer.

Wij zijn allen sterk getroffen bij de dood van ons vader, maar wij aanvaardden blij dat God hem doet voorgaan naar het verrijzenisleven.

In de vreugdevolle paasweek was vader zich te rusten. Moge hij ontwaken door het hemels alleluia.

Duurbare echtgenote en kinderen, ik zeg u dank om het lief en het leed dat wij samen droegen, dank ook voor de talloze bezoeken die u aan mijn ziekbed bracht, voor de kommer en de zorg, die u voor mij hebt gehad, voor de gebeden die u mij tot God richtte. Moge God ons weer allen samenbrengen om Hem eeuwig te loven. Amen.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De families VAN WIJMEERSCH, SPITAELS, ROELAND, VAN DER BEKEN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.