

"Kom, trouwe dienaar, tred binnen in de vreugde van uw Heer". (Evangelie)



**DIT AANDEKENEN WEKKE ONS OP TOT EEN
VURIG GEBED VOOR
DE HEER**

Petrus-Albert Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw

Clara LIMPENS

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de Rozenkrans

Medewerker van Don Bosco

Erelid van de Koninklijke Muziekmaatschappij «De Eendracht»

Geboren te Nederbrakel op 30 juli 1896 en godvruchtig overleden te Optrakel op 10 oktober 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood heeft de zachte en milde trekken op zijn gelaat niet weggevaagd ; rust, kalmte en goedheid hebben steeds zijn persoonlijkheid gekenmerkt. Hij was een mens met een blij en open karakter ; een echte vader die in de huiselijke kring zorgde voor een klimaat, waarin het aangenaam was te leven en te werken.

Hij was een diep-christelijke mens, die vertrouwde op de zegen van de Heer in zijn leven, die in het familiegebed zich verenigd voelde met God en al zijn heiligen, die bij zovele overleden mensen een korte bede prevelde, en die zelf op het laatste moment in een schoon gebaar zijn handen tot een gebed samenvouwde.

Het is dan ook onze troost in deze beproeving te weten, dat een rechtvaardige van ons is heengegaan naar het huis van de Vader.

Zijn eenvoudig leven was schoon in de ogen van God, was een waarborg voor het leven na de dood.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik weet hoe gij voor mijn zwakke gezondheid zorg hebt gedragen, ik ben altijd zeer gelukkig geweest door de liefde die ons innig verenigde. Laten wij de Heer danken om de schone jaren, die Hij ons samen heeft gegund. Wij zien elkaar terug want onze liefde sterft niet.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Albert VAN WIJMEERSCH, geboren Clara LIMPENS, zijn echtgenote.

Mejuffer Lucienne VAN WIJMEERSCH,

Mejuffer Margriet VAN WIJMEERSCH,

Heer en mevrouw Leon VAN RUYSKENSVEL-DE-VAN WIJMEERSCH en kinderen,

Mejuffer Christiane VAN WIJMEERSCH, zijn kinderen en kleinkinderen.

De families VAN WIJMEERSCH, LIMPENS, DE CUBBER en COESENS,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

O. Surdiacourt, Nederbrakel