

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Pieter - Jozef Van Wijmeersch**

weduwnaar van Mevrouw

**Clementine CAROBEL,**

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1886

en er godvruchtig overleden

op 13 november 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Wij treuren met kristelijke gelatenheid om het heengaan van een dierbare vader. Maar ons hart is ook vervuld van diepe dankbaarheid omdat wij hem zoveel jaren in gezondheid mochten behouden, omdat hij zijn opdracht heeft vervuld en zijn levenstaak heeft volbracht.

Een rijkgevuuld leven van werken en zorgen heeft hij voleind; moedig heeft hij de levenskansen aangepakt voor het welzijn van zijn gezin. Rustig is hij heengegaan. Zijn sterven was een antwoord op de uitnodiging die de Heer aan deze diep-christelijke en brave man richtte : « Kom dan, trouwe en goede vriend, treed binnen in de vreugde van uw Heer ».

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U om de steun en het schone samenzijn de laatste jaren van mijn leven. Laat ons één blijven in dezelfde liefde door ons bidden voo elkaar.

Dierbare vrienden, ook uw gebed zal ik steeds in dank aanvaarden.

« Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid ».

(Te Deum)

De families VAN WIJMEERSCH, CAROBEL,  
DE CROO, DE LANGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel