

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Pieter, Antoon VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw

**SUZANNE MARIETTE POURLIER**

**Oud Strijder van de oorlog 1914-18**

geboren te Nederbrakel,

de 4 juni 1893 en godvruchtig overleden in het  
Instituut Moderne te Gent, de 26 augustus 1965  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken,  
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Het is onherroepelijk voor de mens dat zijn  
leven uitloopt op de dood, die een ontmoeting is  
van de mens met zijn Schepper. Gelukkig zij, die  
hun leven hebben doorgebracht met die  
waarheid voor ogen en steeds het goede hebben  
gedaan en hun kristelijke plichten hebben vervuld.

De duurzame overledene heeft door zijn werk en  
ijver voor de zijnen als huisvader zijn plichten  
begrepen. Moge dan zijn afsterven, einde van dit  
aardse leven, ook het begin worden van zijn hemel-  
se beloning.

Duurbare echtgenote, beste kinderen, om het  
vele dat ik voor u deed, vraag ik u allen mij niet te  
vergeten in uw gebeden. Ik dank U voor alle zorg  
en hoop U allen weer te zien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

-----  
Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families VAN WIJMEERSCH, POURLIER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.