

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### Romanie Van Wijmeersch

echtgenote van Mijnheer

Alfons VAN DE VELDE

geboren te Michelbeke de 19 Januari 1873 en er  
godvruchtig overleden de 15 Juli 1950.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De duurzame overledene was een goede echtge-  
note en moeder. - Zij was de ziel van haar huisge-  
zin dat zij omringde met haar zorg en kommer. haar  
kinderen heeft zij opgevoed in de vrees des Heren.

De beproevingen in het leven heeft zij verduuldig  
gedragen. Kort was haar ziekbed en getroost door  
de genademiddelen van onze heilige Godsdienst,  
omringd door haar geliefden, is zij rustig ten hemel  
gegaan!

Gelukkig de mens, o Maria, die uw naam vereerd  
en bemind hebben : voor dezen zijt gij de deur des  
Hemels.

Beminde echtgenoot : voor u zal mijn heengaan  
hard en pijnlijk zijn - de Heer schenke u troost en  
sterkte. Mijn geliefde kinderen : ik dank u voor uw  
toegewijde zorgen. - Verreëet nooit wat ik voor u  
gedaan heb en weest de hulp van vader. - Bidt voor  
mij opdat wij elkaar terugvinden in de Hemel.

Jesus, Maria, Jozef : laat nu mijn ziel met U in  
vrede rusten.

Uitg. Mw. De Vleeschouwer L. Michelbeke



De familiën VAN DE VELDE en VAN WIJMEERSCH

danken U hartelijk voor uwe gebeden en rouwbetuigingen.