

*"Als we met de Heer gestorven zijn,
zullen we met de Heer leven". (2Tim 2, 11)*

In de vrede van de Heer
ruste de ziel van
MEVROUW

Rachel
VAN WIJMEERSCH

weduwe van Edgard LAUWERS
Geboren te Nederbrakel op 31 oktober 1908
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Najaarszon" te Brakel, op 1 december 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Een pijnlijk maar gelovig vaarwel aan Rachel
brengt ons hier samen. Ieder van ons heeft op
een eigen manier van haar gehouden. Het
vaarwel is moeilijk. Al zagen we de vreselijke
storm in haar leven opsteken en al wisten zij
die haar reis van ziekte en uitputting mee-
maakten dat een afscheid onafwendbaar
werd, toch neemt dit niet weg dat haar heen-
gaan in ons hart diepe wonden slaat.
In herinneringen zullen wij Rachel dan ook
blijven vasthouden, want er is zoveel dat ons
aan haar doet denken.
Naast verdriet en droefheid om haar afsterven
voelen we vooral een grote dankbaarheid voor
alles wat deze gelovige, plichtsgetrouwe en

werkzame vrouw tijdens haar leven heeft tot
stand gebracht.

Samen met haar echtgenoot Edgard, die 30
jaar geleden overleden is, gaf Rachel in vreug-
de en pijn, haar beste krachten aan de uitbouw
van een schoon gezin. Een leven van hard wer-
ken als huismoeder en handschoenenmaakster
sierde haar leven.

Ze heeft veel geleden, maar nooit kloeg Rachel,
althoewel zij daar toch alle redenen toe had.
Haar twee kleinkinderen waren haar oogappels
en spijtig genoeg heeft Rachel haar achterklein-
kind Jonas niet mogen kennen.

Samen met haar echtgenoot Edgard, genieten
zij nu van de eeuwige en pijnloze vreugde.

Lieve moeder, wij zijn dankbaar voor al het
goede dat je voor ons betekende als huismoe-
der en lieve grootmoeder. We danken je om je
dienstbaarheid en eenvoud.

Aan U allen familie, vrienden, bewoners en
personeel van "Najaarszon", die mij een steun
en troost geweest zijn, mijn oprechte dank!
Zij ruste in de vrede van de Heer.
O. L. Vrouw, bid voor haar.

De families VAN WIJMEERSCH-LAUWERS-
DEPESSEMIER-DE CUBBER danken U voor uw
christelijk medeleven en gebed.

Namis: Woensdag 22 december '93 om 19.30u.