

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

RACHEL VAN WIJMEERSCH

Weduwe van Michel FLAMEZ.

Zij werd geboren te Roubaix
op 8 augustus 1923 en overleed heel
onverwacht te Brakel op 15 april 1985.

Julien GODIJN

en de families

VAN WIJMEERSCH-FLAMEZ,

danken U

voor de bliken van medeleven.

Heer onze God,
Onze levensloop is soms vreemd
en ondoorgroendelijk.

Haar zware levensweg
kende een pijnlijk einde.

In onze onmacht hebben we haar omringd
met onze helende liefde.

Nu vertrouwen we haar toe
aan uw barmhartigheid.

Schenk ons de moed om af te zien
van menselijke berekening
en help ons
de vreugde en het lijden,
alles dankbaar in uw handen te leggen,
wetend dat Gij alles ten goede keert
voor wie U beminnen
en verlangend naar U uitzien.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel