



Liefdevol aandenken aan

de heer

RAPHAEL VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van mevrouw
Cécile D'Hoker

geboren te Zottegem op 30 november 1934
en er plots overleden op 4 september 1994,
gesterkt door het Sacrament der zieken
'in extremis'.

De families Van Wijmeersch-Van de Sande,
De Vuyst en D'Hoker danken u
voor uw gebed en uw medeleven.

Vader,

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit, je taak is af gekomen;
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.
De zin was af. God heeft een punt gezet.
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten
van 't zwijgen van je laatste harteklop.

Nooit zal je door de tuin meer lopen,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van uw zorgende hand.
Nu ging voor jou de hemeltuin open.
O, die vertrouwde, kleine dingen,
die je zo onopvallend deed,
die zullen we missen, tot dit leed
verstild is tot herinneringen.