



Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God.  
Men blijft hem eeuwig gedenken.

Bid voor de zielerust van  
de heer

## **Raymond Van Wijmeersch**

weduwnaar van mevrouw  
**Julia Van Hecke**

Hij werd geboren te Zarlardinghe op 21 januari 1901 en is zacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen op 14 februari 1975, gesterkt door de HH. Sacramenten.

---

"God, wij geloven dat het onvermijdelijk einde van ieder mens het begin is van iets waarover St. Paulus zegt: Geen oog heeft ooit gezien, geen oor heeft ooit gehoord wat God heeft voorbereid voor hen die Hem trouw blijven. Het gaat er om hemel en geluk, om vrede in U, om eeuwigheid. Die goedheid voor de mens blijft Gij trouw beleven voor al wat de mens schoon en edelmoedig aanvaardt in arbeid, lijden, goedheid voor de anderen, hulpvaardigheid voor geburen en kennissen maar vooral in geloof in God en in een blijvende toekomst".

Het leven van Raymond was goed en rijk gevuld

met arbeid, harde inzet voor gezin en naastbestaanden, afgewisseld met zware beproevingen, en vooral de lange periode van ziekte die hem afzonderde van al zijn vrienden en kennissen. Na een korte tijd is hij zijn echtgenote gaan vervoegen in de eeuwigheid.

Beminde broer, schoonzusters, schoonbroers, bloedverwanten en vrienden, genegen dank voor de goedheid ons betoond in goeie en kwade dagen. Ook nu nog kunnen we één blijven door eeuwig vriendschap en hulp door gebed. Vaartwel, en tot eeuwig weerzien.

H. Ursmarus, patroon van Deftinge, wees nu mijn voorspreker.

---

### De families

VAN WIJMEERSCH, VAN HECKE,  
DELVOYE, LEROY

danken U om uw vroom gebed en uw medevoelen in hun rouw.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge