

Geloofd zij Jezus Kristus, Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi VAN WYMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw
Maria D'HAESE,

geborene te Nederbrakel op 12 februari 1883 en er
godvruchtig overleden op 12 oktober 1964,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Het is een heilige en heilzame gewoonte voor de overledenen te bidden. Bidt daarom voor deze duurzame het gebed uit de begrafenismis : O God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Remi, aan wie Gij hem bevolen hebt uit deze wereld te scheiden : lever hem niet over in de handen van de vijand, maar gebied dat uw heilige engelen haar opnemen en haar naar het eeuwig vaderland geleiden, opdat zij, die in U vertrouwd en geloofd heeft, de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge. Door Kristus onze Heer. Amen.

De duurzame overledene heeft zich sedert lang voorbereid op dit belangrijk ogenblik van scheiden en was gereed om voor de Heer te verschijnen.

Duurbare familieleden, amper een jaar geleden verloor ik mijn echtgenote,

maar ik dank U omdat gij mij de laatste maanden van mijn leven getroost en gesterkt hebt. Ook vrienden en kennissen bedank ik voor hun hulp. Blijft mij nu verder gedenken in uw dagelijks gebed en in uw zondagmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families

VAN WYMEERSCH,
D'HAESE,
VAN WYMEERSCH,
SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.