

Zo is het goed, kom Heer Jezus. (Op. 22.20)

†

In de liefde van de Hemelse Vader
ruste onze goede aardse vader

Mijnheer

Remi-Jozef Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw

Emma-Maria Van de Wattijne

Geboren te Nederbrakel, op 12 oktober 1887.
en er godvruchtig overleden op 30 november 1965,
gesterkt door het Sakrament der zieken,
de H. Communie en de Pauselijke zegen.

Oudstrijder-Oorlogsinvalid 1914-1918

vereerd met de Kroonorde met Palmen, de Orde van
Leopold II, het Memoratief, de Overwinningsmedaille,
Vuurkruis, IJzerkruis en verscheidene Franse
Herinneringsmedailles.

Vereerd door de mensen om zijn goedheid en dienst-
vaardigheid, was vader nog meer vereerd bij ons, zijn
geliefden. Want hij was vóór alles : onze goede vader.
Samen met moeder, heeft hij voor ons zijn hele leven
ingezet en gegeven. Als een held heeft hij zijn plicht
gedaan om onze haard en ons land vrij te vechten in
de droeve oorlogsjaren. Het was een onzgelijke vreugde,
wanneer hij mocht terugkeren, gaaf en gezond, om zijn
eigen gezin te bouwen. Daarvoor heeft hij gewerkt,
hard en veel. Wekenlang moest hij, als seizoenarbeider,
de zorgen over de kinderen overlaten aan moeder.
Maar op zijn werk was hij de trouwe vader, die voort-
durend begaan was met thuis. En welke vreugde telkens
die terugkeer uit het verre Frankrijk. Vreugde omdat
vader weer thuis kwam. Hij heeft zijn geliefde kinderen
zien opgroeien in zijn trouw geloof en naar het voor-
beeld van zijn eigen werkzaamheid. In zijn oude dag
was hun terugkeer naar het vaderlijk huis telkens een
even onzgelijke vreugde als zijn eigen thuiskomsten
destijds. Een paar dagen vóór zijn heengaan van ons,

mocht hij nog het geluk kennen alle kinderen en
kleinkinderen als een vreugdekrans rond zijn lijdensbed
verenigd te zien. In de vreugde van dat gelukkig
samenzijn is hij dan gegaan waar de Vader hem
riep tot de onvergankelijke vreugde in Zijn Hemel.

Dierbare echtgenote, groot was ons geluk samen in
het leven. Ik dank U voor uw grote genegenheid en
uw steun. We hadden elkaar nog zozeer nodig, maar
God roept mij. Vertrouw op Zijn Wijsheid en Liefde.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn trots
en mijn geluk. Ik laat U gerust in de handen van de
Hemelse Vader, opdat Gij gelukkig moogt zijn in
eensgezinde liefde onder elkaar, geschaard rond moeder,
die nu meer dan ooit uw genegenheid nodig heeft.

Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis, dank voor
uw engelachtige zorgen. Moge God U mild zegenen.

Mijn Jezus, barmhartighe!



De Familiën VAN WIJMEERSCH, VAN DE
WATTIJNE, PIETERS en VAN AUDENHOVE,

BEDANKEN.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470