



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
DE HEER

## René VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw  
**Angèle DE RIDDER,**

geboren te Elst op 26 januari 1907 en god-  
vruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-  
Franciscuskliniek te Brakel op 9 maart 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oud-Mijnwerker  
Oud-Weerstander P.A. 1940-1945.

Heer, uw wil geschiede op aarde als in  
de hemel! Hoe dikwijls laten wij deze woor-  
den niet over onze lippen komen, maar nooit  
beseffen wij zo diep de zwaarte ervan als  
bij het overlijden van iemand die ons zeer  
nabij is.

Alleen de overtuiging dat God beter weet  
dan wij zelf wat goed voor ons is, kan ons  
in die momenten steunen en troosten.

Hij heeft veel gewerkt in zijn leven, hij  
heeft de last van het werk in de mijn ge-  
dragen, en in de periode van zijn leven, waar-  
in hij kon rusten, heeft hij hulp en bijstand  
verleend aan hen die rond hem waren.

Wij bidden : Moge de Heer hem de eeu-  
wige rust en vrede verlenen na al het zwoe-

gen en de kruisen die hij in zijn leven heeft  
gekend.

Dierbare familieleden en zusters van « Na-  
jaarszon », ik dank u voor uw genegenheid  
en vraag u aan mij te denken in een vroom  
gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN WIJMEERSCH, DE RIDDER,  
LAFORT, VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel