

Ten paradijze geleiden U de engelen. Lit. der Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

René Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw

Clemence COESENS

geboren te Nederbrakel,
de 6 September 1879 en er godvruchtig overleden
de 14 Januari 1955,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van

verschillende godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene was een van die goede christenen die zonder menselijk opzicht of geveinsdheid Onze Lieve Heer trouw hebben gediend. Oprecht godsdienstig, gaf hij zijn kinderen het voorbeeld van een deugdzam en vroom leven. Hij was dus ook zijn grote troost in zijn stervensuur: het getuigenis van een gerust geweten steeds O. L. Heer goed gediend te hebben. Welaan dan, Gij goede en trouwe Dienaar, tred binnen in de vreugde van uw Heer! En dat nu de Engelen U ten Paradijze geleiden, dat de Heiligen en de Martelaren U bij uw aankomst begroeten en U binnen leiden in de Heilige Stad Jerusaleml

Lieve Echtgenote, ons leven lang hebben we lief en leed, gedeeld en in goede verstandhouding zijn we immers door het leven gegaan. Heb dank voor uwe trouwe liefde.

Dierbare Kinderen, in mijn leven waart gij mijn fierheid en mijn zoetste troost. Weest mij nu behulpzaam door uw gebeden, offers en goede werken die gij zult doen tot mijn zielelafenis. Vaart allen wel en leeft steeds verder deugdzam en kristelijk, want dat is het enige dat het ware geluk schenkt! Tot weerziens bij O. L. Heer in Eeuwige Blijdschap!

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. afl.

De 4 akten.

12 j. afl.

Vandenriessche, Opv. Paul De Vleeschauer, Nederbr.

Mevrouw **RENÉ VAN WIJMEERSCH**, geboren **CLEMENCE COESENS**,
kinderen en kleinkinderen ;

De Familiën **COESENS** en **VAN WIJMEERSCH**,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen treft.