

†

In volle overgave aan Gods H. Wil ging heden naar een beter leven over

DE HEER

René VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Emma - Maria VAN DER BRUGGEN,

geboren te Oprakel op 17 mei 1900 en er vroom en stil overleden op 19 mei 1973, gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Erelid en bestuurslid van het A.C.V.

Lid van de Bond der Gepensioneerden in de parochie.

In deze mooie maand mei, waar alles in de wijde en schone natuur ontluikt, groeit en bloeit, waar deze brave man en vader zoveel van hield op zijn klein geliefd plekje geboortegrond is hij stil van ons heengegaan. Hoe vurig en vol verlangen heeft hij uitgezien naar het feest van de plechtige communie van zijn geliefd kleinkind Linda dat zou plaats grijpen op 27 mei a.s. met als bekroning de gave van de H. Geest op 29 mei.

Helaas, het heeft niet mogen zijn, ongenadig heeft de dood zijn werk voltrokken.

Doorheen ons verdriet denken we dankbaar terug aan zijn leven. Hij was een man met grote werklust, die zich met toewijding en bekwaamheid inzette voor zijn werk, voor zijn gezin en zich vele jaren heeft ingezet tot verheffing van zijn werkmakkers en vrienden.

Hij was een kristen mens, die in moeilijke ogenblikken, vooral op het einde, steun en

kracht vond in zijn geloof. Voor de zijnen was hij vol toewijding, onvermoeidaar, zichzelf vergetend.

Laat uw dienaar in vrede gaan, o Heer, om het heil te aanschouwen dat weggelegd is voor hen die U trouw hebben gediend.

De families VAN WIJMEERSCH, DELMOTTE,
VAN DER BRUGGEN, TRONQUO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssinck, Oprakel