

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



Gedenk in uw vrome gebeden de zielerust van
MIJNHEER

René-Jérôme VAN WIJMEERSCH

zoon van

OSCAR en LOTERMAN VERDA

geboren te Elst op 13 maart 1920 en er tragisch
overleden op 7 februari 1966 sub conditione
gezalfd met de H. Olie.

Het leven van de mens is zo broos en soms
zo zwaar.

Vandaag is de sterkte en de werklust van de
forse jonge man de trots van de goede ouders
en der gelukkige kinderen. Morgen ligt dat li-
chaam dor en levensloos onder de bittere tranen
der ontroostbare familieleden.

Dan rest ons nog alleen : op te kijken naar het
Kruis en in diep geloof de God-mens aan te
staren en te mompelen :

O Kruis ! O enige Hoop !

Dierbare ouders, broer en zusters, familieleden
en vrienden, het leven is zo wisselvallig. Denkt
soms eens aan mij, vooral in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De families VAN WIJMEERSCH, COUTON, LO-
TERMAN en DE CUBBER,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst