

Barmhartige Jezus, ontvang mij in die armen, welke uw eindeloze goedheid voor mij heeft uitgestrekt op het kruis.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van

CLEMENTINE SADONES

geboren te Zegelsem de 21 Juni 1868
en overleden te Oprakel de 7 Maart 1954.
Gezalfd met de H. Olie.

Lid van het Genootschap van de H. Franciscus-Xaverius, en den bond van het Heilig Hart.



De mens weet niets van het einde van zijn leven, hij wordt aangegrepen door een dag van ramp die plotseling komt. Eccl. IX 12

Waak dan want gij weet niet op welk uur de Heer komt. Matth. XXIV.

De duurzame overledene was een eenvoudig rechtschapen man, Werkzaam en met zorgen heeft hij zijn dagen doorgebracht. Opperuimd van karakter, werkzaam en vlijtig, gans verkleefd aan godsdienst en plicht, minzaam en dienstvaardig voor ieder: zo beleefde hij het christen zijn.

God is barmhartig tot het uiterste. Hij weigert de boetvaardigheid nooit aan hem die ze vraagt of aanvaardt,

De goede oude vader is heengegaan. Bedroeft U niet zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er U over zulk een vader te hebben gehad.

Knielt nu allen voor het kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood stierf, die gevolgd werd door de grootste blijdschap. Het kruis is troost en zaligheid.

Duurbare kinderen, familie en vrienden, het was mij een genoegen bij U te zijn en met U samen te leven; ik dank U voor uw goede zorgen. Indien gij mij waarlijk beminde toont dit nu: volgt vaders goede voorbeelden na, bidt voor mij. Mijn leven, al was het lang, is zo rap voorbij geweest: het enigste wat blijft duren en waarde heeft is christelijk te leven om christelijk te kunnen sterven en zo de eeuwige beloning te ontvangen.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem.



De Familiën VAN WIJMEERSCH,
SADONES, BIEBUYCK, ROELAND,
en AUSTRÆTE;

danken oprecht voor uw
gebeden en uw meevoelen
in de rouw.