

O mens, wie g' ook zijt
Wees steeds tot de dood bereid !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard Van Wijmeersch

Echtgenoot van Mevrouw Mathilde De Pessemier.
Geboren te Nederbrakel de 29 december 1875
en er onvoorziens overleden de 19 augustus 1956.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Wij moeten altijd gereed zijn om te sterven. De almachtige God heeft niet alleen de dag maar ook het uur van ons sterven verborgen gehouden opdat wij steeds zouden voor ogen hebben dat dit gewichtigste ogenblik van ons leven nabij is en opdat we des te meer ons best zouden doen om altijd braaf, deugdzzaam en kristelijk te leven, voorbeeldig in trouwe dienst en eerbied voor God en zijn H. Kerk. Denken wij op onze uitersten en wij zullen in der eeuwigheid niet zondigen.

Dierbare echtgenote, mijn onverwacht heengaan heeft U in diepe droefheid gedompeld, doch troost U in de gedachte dat wij elkander eenmaal weder vinden bij O. I. Heer.

Dierbare kinderen, blijft gij moeders steun en troost in haar eenzaamheid. Ik dank U allen voor de genegenheid waarmede gij mij hebt bejegend. Toont me nu verder die genegenheid door me dagelijks in uw gebeden te gedenken. Gedenkt verder dat het leven toch zo snel voorbijgaat en dat van het aardse leven alleen de deugdzzaamheid en godsvrucht de verdiensten zijn in Gods ogen.

Vaart allen wel en tot weerziens bij God in eeuwige blijdschap.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families VAN WIJNEERSCH, DE
PESSEMIER, VAN WIJMEERSCH en
SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.