

Wij hebben haar bemind laat ons haar niet ver-  
geten, totdat onze gebeden haar gebracht hebben  
in 't huis des Heeren. H. Ambr.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

### ROMANIE VAN WIJMEERSCH

weduwe van Mijneer

### KAMIEL WATTÉ

geboren te St Maria-Oudenhove den 30 November 1873  
en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde, den  
3 April 1947.

Voorzien van de H. H Sacramenten der stervenden.

De zoetste vertroosting die men in het graf mee-  
draagt, is de overtuiging van eene onberispelijke  
echtgenoot, eene standvastige vriendin en eene tee-  
dere moeder geweest te zijn. en van aan zijne kin-  
deren vaste grondslagen en christene deugden voor  
erfdeel achter te laten. H. Franc, v. Sales.

Wat ons vooral tot troost strekt, zijn de goede  
voorbeelden die zij gegeven heeft en de levendigheid  
van haar diep geloof

Vaartwel, mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen.  
ik laat U in de vrees des Heeren, blijft er altijd in  
volharden. Herdenkt nog dikwijls de christene ge-  
voelens die ik in Uw hart heb geprent, schikt er  
Uw leven naar en dan zullen wij hiernamaals allen  
eens in 't opperste geluk vereenigd zijn.

Vergeet mij intusschen niet in Uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heel.

(300 d. afl.)

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijneer en Mevrouw  
Kamiel WATTÉ-VAN WIJMEERSCH ;  
De Familiën VAN WIJMEERSCH en WATTÉ ;

bedanken voor de blijken van deelneming in den  
rouw die hen treft ;