

Ik geloof in het eeuwig Leven.



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

## Theodual Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw

Angèle Hoebeke

geboren te Elst op 11 november 1900  
en er godvruchtig overleden op 19 maart 1971,  
tijdig bediend met de H. Sakramenten der Zieken  
en de Apostolische Zegen.

OUDSTRIJDER 1940-45

Zacht en vreedzaam is hij van deze wereld weg-  
gegaan, zijn dood was de weergalm van zijn leven en  
de afstraling van een gerust geweten.

Alles gaat voorbij, alleen de goede werken blijven  
de mens volgen tot in het eeuwig leven.

De dood van deze man is een levensles voor ons.  
Wij moeten hem bewonderen en navolgen omdat hij  
altijd werkzaam en moedig is geweest.

Tot het laatste toe woonde hij trouw de zondagmis  
bij en getuigde beslist voor de ongereptheid van de  
Zondagsheiliging en Zondagsrust. Op deze manier  
blijft hij een levend voorbeeld voor de jongeren.

De ziekte ondermijnde zijn gestel... nu ook met  
Pasen ontving hij ten huize de H. Sakramenten en  
werkte in volle bewustzijn eraan mee.

Gans zijn leven was één gericht zijn naar werkzaam-  
heid en trouwe plichtsbetrachting. Hij verstond de  
kunst van goed te leven en ook goed te sterven.

Bemide echtgenote, kinderen, familieleden en  
vrienden, bidden en offeren, buigen en aanvaarden,  
zoeken te begrijpen en vergeven is de schoonste daad  
van ons mens zijn en kristen zijn.

Ik dank u voor uw genegenheid en de zorgen waar-  
mee gij mij hebt omringd. Blijft mij samen met moeder in  
uw gebeden gedenken, zo blijven wij in kristelijke  
liefde het best met elkander verenigd.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

De families VAN WIJMEERSCH, HOEBEKE,

DELCOURT en COPPENS

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
DEELNEMING EN GEBEDEN.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem