

In diepe ellende roep ik tot U, O Heer...
mijn ziel verwacht van U verlossing Heer. (Ps 129)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
URBAIN VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van

Mevrouw MATHILDE JUREZ

geboren te St Maria-Horebeke de 2 januari 1911 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde de 25 septem-
ber 1978, voorzien van al de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Lid van de bond der kristen gepensioneerden.

De dierbare overledene heeft met grote gelatenheid
en voorbeeldig geduld zijn liiden en ziekte doorstaan.
Hetgeen hij lichamenlijk hier op aarde niet mocht sma-
ken, geniet hij nu met zijn ziel: Eeuwig geluk en
onverstoerbare Rust na een Leven van Werken en
Zorgen voor zijn naastbestaanden.

Bij God gaat niets verloren wat in liefde en overgave
tot Hem wordt gedragen. (1 Aug)
Heer God, Vader in de Hemel, Uw Wil geschiede op
aarde zoals in de Hemel; voor ieder mens is Uw
goedheid zonder grenzen en gij roept ons tot U, wan-
neer gij oordeelt dat het voor ons het beste is: geluk-
kig de mens die de Wil van God aanvaardt en bereid
is met de Heer mee te gaan.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik had
gehoopt nog menige jaren bij U te mogen blijven en
mijn vreugde te vinden in uw genegenheid. O.L. Heer
die meester is over leven en dood, heeft het anders

geschikt. De naam des Heren zij gezegend. Treurt
niet zoals dezen die geen hoop hebben maar weet dat
eens de dag komt dat wij elkander in Hemelse vreug-
de zullen terugvinden. Gedenkt mij in uw dagelijks
gebed en wekelijkse H. Mis Vaart allen wel en God
zegene en beware U in zijn liefde.

Heer Jezus geef hem de Eeuwige Rust.
de 4 akten a. u. b.

De namis heeft plaats op zondag 22 oktober om
9,30 uur.

Mathilde JUREZ,

Laurent en Angeline VAN WIJMEERSCH-DEPREZ
en kinderen,

Marc en Marie-Louise VAN WIJMEERSCH-MEER-
SCHAUT en kinderen,

Georges en Jeannine VAN DEN DRIESSCHE-VAN
WIJMEERSCH en kinderen,

De families VAN WIJMEERSCH, JUREZ, VAN
DER LINDEN en THOMAS,

danken U oprecht, voor het gebed en medevoelen,