

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd, en eens losgemaakt van dit aardse verblijf, wordt een hemelse woonplaats verworven. Pref. overl.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Ursula VAN WYMEERSCH

weduwe van Mijnheer

Remi VAN DEN BERGHE,

geboren te Michelbeke op 8 februari 1875 en er

godvruchtig in de Heer ontslapen

op 22 oktober 1964,

op voorwaarde gezalfd met de H. Olie.

Ons oud Moederke is haastig naar O. L. Heer gegaan : onverwacht, doch niet onvoorbereid.

In stille eenvoud en werkzaamheid bracht zij haar leven door in liefdevolle bezorgdheid voor haar dierbaren. Zij verdroeg geduldig de lasten en beproevingen van haar hoge ouderdom. Hoe meer haar krachten verzwakten, hoe sterker haar hart en gedachten naar O. L. Heer gingen en zij verlangde met Hem te zijn in eeuwige rust en onvergankelijke vreugde.

Neen, zij is niet dood, doch ingeslapen op deze aarde, om te ontwaken in de hemel.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, door uw innige goedheid en standvastige toewijding hebt U met een dankbaar hart alles willen vergelden. Ik genoot bij

U een gelukkige oude dag. Ik bid nu opdat de Heer U met Zijn zegen en bijstand zou belonen. Gedenkt mij in uw dagelijkse gebeden.

Beminde familieleden en goede vrienden, verleent mij nog de zalige verkwikking en troost van een vroom gebed. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De families

VAN WYMEERSCH,
VAN DEN BERGHE,
COTTON,
DE VLEESCHOUWER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke