

Tot vroom aandenken aan de ziel van de

HEER

Victor VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van **Mevrouw Maria PRAET**

geboren te Nederbrakel op 10 januari 1887 en in de vrede van Kristus ontslapen in de kliniek St.-Franciscus te Opbrakel op 20 oktober 1968 gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was wijkverantwoordelijke van de Bond van het H. Hart.

Medewerker van Don Bosco

Lid van de confrerie van de H. Barbara en van de H. Franciscus.

Hij was een man die het geluk van zijn leven zocht in stille arbeid en vroom gebed. Hij was door God begunstigd met een sterke lichaamskracht en hij bezat de gave van de vriendschap en de innerlijke gemoedrust. Midden het jachtige leven van vandaag wandelde hij als een rustige blijde mens en toonde hij ons door heel zijn levenshouding dat het echte geluk geboren wordt in de diepte van een goed hart.

Hij heeft God niet vergeten in zijn leven ; door de dauw van de morgen trok hij naar de kerk en in de stilte van zijn huis bad hij zijn rozenkrans, zijn troost en zijn hoop.

In de huiskring is alles nu heel stil geworden, doch er is geen leegte ontstaan want zijn geestelijke tegenwoordigheid blijft bestaan. Zijn leven is als een voltooid meesterwerk van geloof en schoon-menselijkheid.

Dierbare kinderen, treurt niet om mijn heengaan. Zoals wij het leven uit Gods hand in dankbaarheid hebben aanvaard, laten wij de zin van ons bestaan vestigen in onze eeuwige verbondenheid.

Zijn leven stond in het teken van de Liefde.

Dat hij ruste in vrede.

Mijnheer en Mevrouw Albert DE PREZ-VAN WIJMEERSCH ;

Juffrouw Maria VAN WIJMEERSCH ;

Jonge heer Michel DE PREZ ;

zijn kinderen en kleinkind ;

De familiën VAN WIJMEERSCH, - VAN WIJMEERSCH en PRAET-DE CUBBER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

druk. flandria munkzwalm