



Gedenk in uw gebed en bewaar
in uw herinnering

de heer

Victor VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van mevrouw

Marie-Josée DU BOIS

Geboren in Delftinge op 22 juni 1927
en overleden in Aalst op
18 december 1997, gesterkt
door het H. Sacrament der zieken.

Zijn echtgenote, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en de families
VAN WIJMEERSCH, DU BOIS,
HAULAIT en DE BOE
danken voor de blijken van deelneming,
troost en steun hen betuigd.

Lieve echtgenoot,
Lieve Pa,

Je was alles wat een mens
zich verlangen kan,
een goed mens, een mens
met een gouden hart.
Het goud in je hart
zal je naar de Hemel lijden.

Je was iemand die er was om ons allen, je
kinderen, klein- en achterkleinkinderen te
steunen in moeilijke tijden en vooral onze
moeder die je eeuwige liefde gezworen
had.

Je was iemand die voor alles een
oplossing had en nooit was er iets te veel
gevraagd.

We hopen dat het Hemelse leven een
oplossing voor jou mag zijn, zoals jij zoveel
oplossingen had voor ieder van ons.

Dank je,
dat het deurtje in je hart dag en nacht voor
ons openstond.

