

Waakt en bidt opdat de dood U niet onvoorbereid overkome!

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

Victor, Jozef, Antoon  
**VAN WYMEERSCH**

weduwnaar van Mevrouw  
MATHILDE ROELANDT,

geboren te Nederbrakel de 28 februari 1899 en  
godvruchtig overleden te Zottegem  
de 13 februari 1961,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Verleen, zo vragen we almogende God, dat de ziel van uw dienaar, die heden van deze wereld is gescheiden door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de eeuwige rust moge genieten, door Kristus onze Heer.  
(Postcommunie uit mis voor overl.)

De duurzame overledene heeft hard gewerkt voor zijn gezin. Zijn zware arbeid heeft hem vroegtijdig zijn volle gezondheid ontnomen. Stilaan werd zijn gestel ondermijnd om ten slotte te bezwijken. Het uur van de dood blijft voor iedereen het grote onbekende. Alleen God, die meester is van leven en dood weet alles, ook ons stervensuur.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, familieleden, blijft steeds indachtig wat uw vader voor U heeft gedaan in genegenheid en liefde. Ik dank U voor de zeer goede zorgen waarmede gij mij liefdevol hebt omringd. Troost U in mijn heengaan; voor U gaat het leven verder; voor mij was mijn taak af. Alleen in offer en gebed kunt ge me nog helpen. Zodoende zal ik in uw herinneringen voorts waard blijven tot wanneer wij elkaar ontmoeten in de eeuwigheid bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geeft hem de eeuwige rust.



Voor de steun van uw gebed, voor  
de troost van uw medevoelen in  
de rouw, danken U de families

VAN WYMEERSCH, DE RUYVER, ROELANDT en

VAN TWEMBEKE.

Uitg. A. Commère, St.-Martens-Lierde