

*" Wachtend aan de overkant,  
gelovend dat dit niet het einde is,  
kijk ik uit naar morgen  
waar wij allen weer samen zullen zijn."*



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Yvonne VAN WIJMEERSCH**

weduwe van De Heer Valère **BASSELIER**

geboren te Roubaix op 22 juli 1912 en  
godvruchtig overleden in het Burgerlijk  
Ziekenhuis te Ronse op 19 februari 1995,  
gesterkt door het sakrament van  
de ziekenzalving.

De families

**VAN WIJMEERSCH - BASSELIER -  
HAUSTRAETE - HALLIEZ,**  
danken U voor de blijken van deelneming  
en gebed.

Namis op dinsdag 21 maart 1995 om 19.30 uur.

Liefste moeder,

We verwachtten het wel dat je ons zou verlaten.  
Maar toch brengt je heengaan ons enorm veel  
verdriet omdat je door niemand kan vervangen  
worden.

In het hart van ons zal je blijven verder leven.  
We zijn dankbaar voor al het goede dat je voor  
ons betekende als goede echtgenote en bezorgde  
moeder, lieve grootmoeder en overgrootmoeder.  
We danken je om je dienstbaarheid en eenvoud.  
We gedenken je in ons gebed.

God, wij danken U,  
voor het leven van onze moeder  
die ons zo dierbaar was  
en nu uit ons bestaan is heengegaan.  
Neem haar op, Heer, in uw liefde  
en dat zij bij U en vader  
het geluk mag vinden zonder einde.

Beste kinderen en familie, bedankt voor alles wat  
jullie voor vader en mij gedaan hebben. Nu ben ik  
terugggegaan naar de Heer, van daaruit blijf ik sa-  
men met vader waken en bidden opdat jullie troost  
en sterkte mag ontvangen in deze moeilijke en  
pijnlijke dagen. Wij zullen jullie nooit vergeten.