

Mijn Jezus Barmhartigheid !

† Bid voor de Ziel van De Heer

VALÈRE VAN WIJNEN

weduwnaar van Mevrouw

MARTHA DOCLO

geboren te Ronse, de 17 oktober 1907 en er
haastig overleden de 24 november 1964,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

De dagen van de mens zijn kort, ze zijn vervuld van veel ellenden. God heeft de grenzen van zijn leven vastgesteld en ze kunnen niet overschreden worden.

Wie zal ons zeggen welke lasten deze jonge weduwnaar en vader van een talrijk huisgezin in de laatste twaalf jaren gekend heeft, maar omdat hij ze moedig gedragen heeft, zal ook de Heer zijn zwakheden vergeven en naar Zijn grote barmhartigheid zich over hem ontfermen.

Dierbare kinderen en geliefde kleinkinderen, ik dank U voor uwe oprechte genegenheid. Zeker had ik graag nog lange jaren in uw midden vertoefd en gezorgd voor mijn twee nog zo jonge kinderen... maar God weet het altijd beter: zijn Wil is ons grootste goed.

Blijf Hem trouw en eens brengt Hij ons weer bijeen voor altijd; samen met mijn moeder, zusters en schoonbroers, heel de familie en al mijn vrienden, bidt voor mij!

Heer geef aan onze overledene vader en bloedverwant de eeuwige rust!

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Mevrouw Madeleine BLOMME;

Mevrouw weduwe Valerie VAN NIEUWENHUIZE;

De Heer Edmond VAN WIJNEN;

De Heer en Mevrouw André VAN WIJNEN-
T'SOBBEL;

De Heer en Mevrouw Adelin VAN WIJNEN-
MOREAU en zoon Philippe;

De Heer en Mevrouw Etienne VAN PEVENAEGHE-
VAN WIJNEN en dochter Greta;

De Heer en Mevrouw Guy CRAYE-VAN WIJNEN en
dochter Christa;

Juffrouw Godelieve VAN WIJNEN;

De Heer Pierre VAN WIJNEN;

De familiën VAN WIJNEN-VAN NIEUWENHUIZE,
DOCLO-SURDIACOURT en BLOMME;

betuigen U hunnen oprichten dank voor
de blijken van innige deelneming.

(s) druk.imp. spiërs marc