

O Heilig Kruis onder uwe schaduw rust ik vol hoop.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## Arthur Van Wijnendaele

Echtgenoot van Mevrouw

SYLVIE LIEVENS

Geboren te Steenuuize-Wijnhuize, den 31 Maart 1862  
en zeer godvruchtig overleden te St.-Lievens-Essehe,  
den 5 Februari 1948.

vertroost en versterkt door de laatste HH. Sacramenten  
Hij was lid van den Bond van het H. Hart.



Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en al  
telt hij vele levensdagen, eens is 't door God gestelde  
getal bereikt.

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden hebben  
aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een vaste  
hoop, die ernaar gestreefd hebben om in de liefde  
Gods bevestigd te blijven.

Al was zijn leven sober, al gingen vele genietingen  
van deze wereld aan hem voorbij, zijn sterven was  
een insluimeren omdat hij weet dat de dood voor hem  
niet is het verschijnen voor den strenge Rechter,  
maar een opgaan naar den Vader in den Hemel, die  
in het verborgene zag en nu zijn kind gaat belonen.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de hartelijkheid  
en zorgzaamheid voor de zijnen, zijn liefde voor het  
geloof en kerk en zijn eerbied voor de priester zullen  
allen in hem eeren die hem hebben gekend.

Lieve Echtgenote, heb dank voor de vele dagen en  
nachten besteed aan mijn ziekbed, heb dank beminde  
Familielieden die me hebt bijgestaan voor al uw zoren  
en liefdebetogingen. Tot weerziens in het beter  
en zalig leven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. 100 d. afl.

R. I P.



Mevrouw Arthur VAN WIJNENDAELE,  
geboren Sylvie LIEVENS;

De Familiën VAN WIJNENDAELE ;

De Familiën LIEVENS.

DANKEN van harte, voor de  
genegene blijken van innig  
meevoelen betoond bij het  
heengaan van hun teergelief-  
den afgestorvene.



Drukwerk Colaes — St-Lievens-Essehe