

In Uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Gabrielle Van Wynendaele

Echtgenote van Mijnheer

Frans Van Londersele,

geboren te Sint-Lievens-Esse de 14^e april 1896,
en godvruchtig overleden in de kliniek te
Opbrakel de 29^e mei 1963, voorzien van de
HH. Sakramenten en van de Apostolische
Zegen.

Zij was een kristene huismoeder, alleen be-
kommerd met de zaken van haar huisgezin.
Door allen die haar kenden werd zij bemind
en wordt zij betreurd; de oprechtheid van haar
gemoed, de goedheid van haar hart, verwierf
haar achting.

In de dagen harer ziekte was zij verduuldig
en onderworpen aan Gods wil.

Dierbare echtgenoot, hard valt het scheiden,
maar onderwerp u aan Gods wil. Wees moedig
en sterk. Gaarne was ik bij u gebleven. Ik
dank u voor uw genegenheid en zorgen. Samen
hebben wij lief en leed gedragen. Ik was u
een steun in uw werk om de zaken op te
drijven en u waart mij een troost in mijn
zorgen. Bid voor mij. Ik blijf u steunen van
uit de Hemel.

Beminde kinderen, God roept me tot Zich.
Gij weet hoe ik beminde en uw welzijn voor
ogen had. Gij hebt ons bijgestaan in onze
zorgen en het vele werk. Blijf een steun en
troost voor vader en denk aan het goede
voorbeeld dat ik u heb gegeven. Bidt voor mij.

Liefste kleinkinderen, Grootmoeder gaat ten
hemel... Ik had u zo lief ! Blijft deugdzaam en

lief voor Grootvader en uw Ouders. Bidt voor
mij.

Beste zusters en broeders, schoonzusters en
schoonbroeders, de dood haalt mij uit de ellen-
de van het leven. Bidt voor mij, tot weerziens
in de hemel.

Beste familie, bid voor mij.

Bid de 4 Akten voor de overledene.



Om Uw medevoelen danken U beleefd :

De familiën VAN WYNENDAELE,
VAN LONDERSELE,
VAN DEN EINDE,
DE MIDDELEER,
DE VILLE en
HENDRICKX.

Drukkerij De Clercq, Ninove