

Geloofd zij Jezus Kristus.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**

de Heer

**Henri VAN WYNENDAELE**

echtgenoot van Mevrouw

**Albertha VAN DER MOTTEN,**

geboren te Lessen op 15 maart 1905 en  
overleden te Brakel op 13 augustus 1973,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

---

Onze duurzame overledene heeft herhaalde malen, langdurig en pijnlijk ervaren in zijn leven hoe broos ons lichaam en onze gezondheid is. Doch schoon en met kristelijke onderwerping heeft hij de beproevingen en de last van zijn langdurige ziekte gedragen en zich zo verdienstelijk gemaakt in de ogen van God. Nu wacht hem de eeuwige ontmoeting met God en het blijvend geluk van de hemel.

Mijn duurzame echtgenote en kinderen, hebt dank voor uw trouwe liefde, uw kinderlijke genegenheid en uw geduldige zorgen. Moge God er U om lonen. Bidt nu voor mij dat God mij vol erbarmen opneme tot eeuwige rust en vrede in het hemels Vaderhuis.

Beste familie, vrienden en kennissen, denkt ook gij nog eens aan mij in een vroom gebed tot God dat Hij mij in Zijn grote Liefde eeuwig geluk en vrede schenke.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Henri VAN WYNENDAELE-  
VAN DER MOTTEN, zijn echtgenote.

De Heer en Mevrouw Hubert VAN WYNEN-  
DAELE-EYKERMAN, zijn kinderen.

De families VAN WYNENDAELE-VAN DER  
MOTTEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel