

Wanneer de Heer komt, vroeg of laat,  
gelukkig hij die wegklaar staat.



Tot vroom aandenken van  
mevrouw

## **Ivonne Van Wijnendaele**

echtgenote van de heer  
**Roger Van der Stock**

geboren te Goferdinge op 1 april 1926 en  
schielijk aan de liefde van haar man en familie  
onttrokken op 28 januari 1975, gezalfd met de  
H. Olie in extremis.

Het plotse en onverwachte afsterven van deze  
goede en werkzame vrouw schokt diep ons  
gemoed. Het is zeer menselijk zo iets als  
onmenselijk wreed te brandmerken, want ergens  
schijnt die plotse dood ons zinloos en absurd.  
Alleen wie gelooft in Gods Voorzienigheid kan  
ootmoedig het hoofd buigen en bidden: "Vader,  
uw wil geschiede."

Dat was ook het gebed dat deze vrome vrouw  
zo dikwijls heeft gebeden en waaraan zij trouw  
is gebleven tot in haar haastige dood toe.

Onverwacht, maar niet onvoorbereid, is zij naar  
het Vaderhuis teruggekeerd en ging voor haar nu  
in vervulling: "Uw Rijk kome", want haar

diepe vroomheid, haar blijde en gulle dienstvaar-  
digheid, staan borg dat de Heer haar opneemt  
in zijn Heerlijkheid.

Dierbare echtgenoot, alleen O. L. Heer weet hoe  
zielsgelukkig wij bij en voor elkaar waren. Aan  
ons aards geluk komt nu een einde. Heb dank  
voor al uw goede zorgen en vriendelijke attenties  
mij zo dikwijls bewezen. God lone er U voor  
en geve U de nodige sterkte en kracht om mijn  
afscheid van u en uw eenzaamheid moedig en  
christelijk te dragen.

Bemide familieleden, wat ik hier niet meer kan  
doen of zijn voor u allen, zet ik verder in de  
hemel. Troost elkander en mijn diep beproefde  
echtgenoot, niet het minst in uw gebed en tot  
mijn gedachtenis.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

De families

VAN WIJNENDAELE, VAN DER STOCK,  
CLEMENT, DIERICKX

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van innige deelneming en  
DANKEN U.

Drukkerij De Vos, koster Overboelare