

Waakt en bidt. — Weest bereid.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW †

Maria VAN WIJNENDAELE

echtgenote van Mijnheer
Alfons DE CLERCQ

geboren te Sint Lievens-Esse den 24 Juli 1865 en er
plotseling overleden den 28 Januari 1954;
Voorzien van het H. Oliesel

Lid van den vrouwen H. Hartbond

"De moeder", is heengegaan — Ja, dat was ze, "de moeder", — ongekunsteld echt en waar, de moeder die het leven gaf aan haar gezin en het leven gaf om haar gezin.

Plotseling is ze heengegaan. Geen enkele klacht hoorden ze meer over haar lippen komen. Haar zorgen nam ze mee naar het graf, haar kommer droeg ze mee naar God in den hemel. Zij was enkel bedacht op God en op allen die God aan haar moederlijke liefde had toevertrouwd; zichzelf wist zij steeds te vergeten en op te offeren.

Daarom juist spaarde God haar den zwaren last van den doodstrijd en riep Hij haar schone moederziel onverhoeds tot Zich in de zalige nooit eindigende Vreugde van het Paradijs.

Beste man kinderen en kleinkinderen, bidt voor mij en volgt het voorbeeld na dat ik, naar best vermogen getracht heb te geven.

Heb dank voor uw liefde en toewijding die ik steeds mocht ondervinden. Blijft elkander trouw in de liefde en vreze des Heren opdat we eenmaal malkander in 't eeuwig vaderland mogen wedervinden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en berouw.

300 d. 'alf.

Mijnheer Alfons DE CLERCQ,
Mejuffer Alice DE CLERCQ,
Mijnheer Paul DE CLERCQ,
Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DOORSELAERE-DE CLERCQ
en kinderen.

De familiën VAN WIJNENDAELE, DE CLERCQ en VERSTRAETEN

Bedanken Ued. voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw.

Uitgev. Gez. Vermeulen, St. L. . Esse