

Heden nog zult gij met Mij zijn in het Paradijs.

† Tot zalige gedachtenis van Mevrouw †

Maria Celina Van Wijnendaese

Weduwe van Mijnheer
Theofiel VAN DER EECKEN

Geboren te St. Lievens Esse de 10 oktober 1882 en
er godvruchtig overleden de 11 december 1960. Ver-
sterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Met diepe droefheid zijn wij vervuld bij het af-
sterven van onze goede moeder, omdat wij in haar
na God het beste verliezen dat een mens op aarde
bezit.

Met even diepe dankbaarheid nochtans is ons
hart vervuld, omdat God ons zulke moeder gaf: zij
was voor ons een waar en algeheel voorbeeld, echt
christelijk opgevoed heeft zij van in haar jeugd in
alle rechtzinnigheid de Heer trouw willen dienen.
Zij was een gelukkige en fiere moeder, die werkte
bad en offerde om haar kinderen een eerlijk en ge-
lukkig bestaan te verzekeren.

Aanvaard dan, o Heer, mijn levensoffer tot mijn
eigen welzijn en tot welzijn van allen die mij om
Uwentwil goed deden. Teerbeminde kinderen en
kleinkinderen, O. L. Heer roept mij bij zich, ik ben
gerust gestorven, want ik heb getracht eerlijk mijn
plicht te doen. Ik dank U voor uw toegewijde zor-
gen. Tot weerziens bij vader in de hemel.

Duurbare familieleden en vrienden, weest mij
indachtig in uwe gebeden.

Wil de vier akten bidden.

Uitg. R. DE VOS, koster, St. Lievens-Esse

De familiën Van der Eecken, Van Wijnen-
daese en Baeyens.

Diep getroffen door de blijken van genegenheid
en deelneming in hun rouw.

BEDANKEN.