

« Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden » (ps. : 23).

**DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Marie-Josée VAN WIJNENDAELE

**echtgenote van de Heer
Albert VAN GANSBEKE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 5 juni 1918 en er na een langdurige en pijnlijke ziekte godvruchtig in de Heer ontslapen op 21 juni 1982, nadat zij de ziekenzalving, de pauselijke zegen en de H. Teerspijze had ontvangen.

Lid van de parochiale Zanggroep.

Aan allen : vaarwel !

Maandenlang heb ik geleefd met de dood voor ogen, met de pijnlijke zekerheid weldra allen te moeten verlaten aan wie ik mijn leven dienstbaar had gemaakt.

Beetje na beetje heb ik de banden voelen breken met alles waarmee een mens zo sterk verbonden leeft : familieleven, buurtleven, parochiaal leven. Op mijn lijdensbed werd ik nog meer dan vroeger een mens van geloof en vertrouwen in de Heer, tot Wie ik menigmaal om hulp riep. De ziekenzalving en de ziekencommunie die ik veelvuldig ontving, brachten mij berusting en de moed om toch de toekomst in de ogen te durven zien.

Dierbare echtgenoot, mijn ziekte heeft ons beiden nog dichter tot elkaar gebracht. Samen hebben wij de goede en kwade dagen gedeeld. Met mij hebt gij mijn lijden gedragen, mij verzorgd, die lange lijdensweg, slapeloze nachten en dagen vol onrust omwille voor mij doorgebracht. Voor dat alles ben ik u innig dankbaar en moge je steun vinden bij onze kinderen en familie.

Haar kinderen denken vol genegenheid en dankbaarheid terug aan hun moeder, die niet meer in hun leven te vervangen zal zijn. Haar kleinkinderen

waren haar trots en zij was blij ze regelmatig om zich heen te zien.

« Ma, oma, het leven had u mild bedeed met gaven en talenten, Gij hebt ze gebruikt en uitgebouwd om anderen te laten delen in uw overvloed. Onze thuis was een mengeling van ernst en gezelligheid, van rust en uitbundigheid. Ons samen zijn een feest, we waren zo gelukkig. Nu hebben wij veel verdriet. Maar al die mooie herinneringen zullen onze troost blijven ».

Aan mijn zuster Madeleine, schoonzuster Hilda en andere familieleden dank en een laatste welgemeend vaarwel in afwachting van een later weerzien.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik heb van u allen zoveel gehouden. Ik heb het misschien niet veel met woorden uitgedrukt, maar ik voelde me zo gelukkig in uw midden ! Blijft verenigd in liefde voor mekaar ! Van uit de hemel blijf ik op u neerzien, dank voor uw trouwe genegenheid vooral tijdens mijn ziekte. God zegene u allen en beware u !

Nu Marie-Josée opgeroepen is om in « Het Koor der engelen » voor eeuwig Gods lof te zingen, bidden haar geliefden : « God, Heer van het Leven en Meester over de dood, wij danken U om deze vrouw, die voor ons als echtgenote en moeder een afstraling werd van Uw liefde voor de mensen. Wij bidden : « laat haar nu voor altijd delen in de eeuwige vreugde en laat ons vast geloven dat wij haar eens zullen terugzien. Door Christus, onze Heer ».

**De families Van Wijnendaele, Van Gansbeke,
Broeckaert en Everaert,
danken oprecht voor Uw blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk. De Borre, 9570 Lierde Tel. (055) 42 20 91