

Alles is geschied zoals het de Heer behaagde: zijn heilige Naam zij gezegend.

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
MARIE, JULIE VAN WIJNENDAELE,
echtgenote van Mijnheer
RENÉ DE TURCK,

geboren te St.-Lievens-Essche, de 13 Februari 1880
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
de 6 Augustus 1952, voorzien van de Rechten onzer
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

God had ons veel gegeven; God heeft ons veel ont-
nomen; zijn Wil zij gezegend.

O goede moeder, veel te vroeg zijt gij van ons weg-
gegaan. Doch bij uw heengaan laat gij ons de voor-
beelden van Uw godsvrucht, de goedheid van uw hart,
uw liefde tot Jezus in de H. Communie, uw tedere
genegenheid tot Maria, uw volkomen gelatenheid in
de beproevingen en het lijden.

De Heer had haar inderdaad begunstigd met een
schone, sterke ziel. De wet der gerechtigheid was op
haar lippen en diende tot leidraad van al haar werken:
God behagen was haar enig verlangen.

Beste Echtgenoot, komt de dood ons scheiden, toch
zal onze liefde blijven, hier in dankbare herinnering
en gebed, daarboven bij God in machtige voorspraak.

Bemide Kinderen en Kleinkind, ik deed mijn best
om U in eer en deugd op te brengen. Blijft mijn lessen
indachtig. Ik dank U voor de goede zorgen vooral
binst de laatste jaren van mijn leven. Ik zal voor U
bidden, doet gij hetzelfde voor mij.

Jezus, Maria, Jozef

300 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

Mijnheer René DE TURCK,
Mijnheer en Mevrouw Jules DE TURCK-CASTEELS,
Mijnheer en Mevrouw Alexis DE TURCK-WIJNANT,
Mejuffer Alix DE TURCK,
Mejuffer Elvire DE TURCK,
Mijnheer en Mevrouw Gerard DE TURCK-NOTEBAERT en kind.

De Familie VAN WIJNENDAELE,
De Familie DE TURCK,
De Familie LIEVENS,
De Familie VAN DOOREN,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.