

TEN PARADIJZE GELEIDEN U DE ENGELEN



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Petrus Camiel

VAN WIJNENDAELE

weduwnaar van Mevrouw

Ludovica Maria DE ROECK

geboren te Sint Lievens Esse op 8 september
1889 en godvruchtig overleden te Zottegem op
3 april 1975, gesterkt door de sacramenten der
zieken en de pauselijke zegen.

De dierbare overledene was een eenvoudig,
rechtvaardig en hartelijk man die hard heeft
gewerkt en zelfvergeten heeft gezorgd voor
echtgenote en kinderen. De vreugde en de pijn,
het geluk en de beproeving die in zijn leven
voorkwamen heeft hij beleefd in de onderge-
schiktheid aan Gods heilige wil. Het was een
zware slag zijn dierbare echtgenote waarmee hij
zovele jaren vergroeid was te moeten verliezen.
Maar de zorgen van zijn dierbare kinderen
hielp hem om moedig verder te leven ter ere
Gods. Deze heeft zijn levensoffer aanvaard en
zal hem nu belonen door hem op te nemen in
het eeuwig leven waar geen lijden en ziekte
meer bestaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor de liefdevolle zorgen, uw bijstand en ver-
trouwen. Gij hebt u zelf niet gespaard om mij
bij te staan in mijn laatste lijdensdagen. Bidt
voor mij en moeder.

Dierbare familie, vrienden en geburen, dank
voor uw genegenheid en uw deugddoende be-
zorgjes.

Heer Jezus, na uw dood zijt gij bij de doden
geweesst om hun de verlossing aan te kon-
digen, vervul de hoop van allen die in geloof
gestorven zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Albert en Hilda VAN DER EECKEN-VAN WIJNEN-
DAELE en kinderen,

Maria VAN WIJNENDAELE-VAN GEYT en kin-
deren,

Frans en Paula VAN WIJNENDAELE-VAN WAES-
BERGE en kinderen

Julien en Simonne VAN OUDENHOVE-VAN WIJ-
NENDAELE,

Michel en Thérèse BAEYENS-VAN WIJNENDAELE
en kinderen,

De families VAN WIJNENDAELE, DE ROECK,
GEERTS en VAN DEN BOSSCHE

**danken U voor uw gebeden en voor uw
blijken van deelneming in hun rouw.**

uitgever : Johan Matthijs - St.-L.-Esse