



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

SYLVIE VAN WIJNENDAELE

weduwe van de Heer

POLYDOOR VAN DEN ABEELE

en van de Heer

HUBERT DE CLERCQ

geboren te St. Lievens-Esse op 9 maart 1894 en
godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts
te Zottegem op 14 augustus 1982, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

De families VAN DEN ABEELE, DE CLERCQ, VAN
WIJNENDAELE en MONIER,

danken U van harte voor uw deelneming en
gebeden.

Moeder is van ons heengegaan in rust en vrede...
Haar leven lang stond ze in dienst van haar huis-
gezin, waarbij ze de opdracht vervulde die haar
tweemaal als echtgenote en moeder toebedeeld
was.

Van 's morgens tot 's avonds was ze bezig, vol
toewijding en liefde voor allen die haar omring-
den.

Ze was gelukkig wanneer de anderen het goed
hadden en zonder onderscheid streefde ze steeds
naar vrede en overeenkomst.

Wij danken God, omdat moeder zo lang onder ons
mocht blijven leven.

Mocht O.L.Vrouw, bij haar feest van Maria-ten-
hemel-opneming onze dierbare overledene aanbe-
velen bij haar Goddelijke Zoon, opdat zij de eeu-
wige vreugde zou genieten en opdat wij allen el-
kaar zouden terugvinden in Gods eeuwigheid.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriëls